

Zangers gezocht voor bijzonder project!

Zondagmiddag 26 mei om 17.00 uur vindt er een bijzondere Goudse Glazendienst plaats in de Sint-Jan. Dan zal Impressions of a Pilgrimage van Dick Le Mair uitgevoerd worden. Dit is een muzikale impressie van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. U kunt zich misschien nog Dick Le Mairs prachtige Via Crucis herinneren, die in de veertigdagentijd van 2016 werd uitgevoerd, en waar toen velen van genoten en door geraakt werden.

Impressions of a Pilgrimage is al even mooi. De koorzang hierbij zal verzorgd worden door een gelegenheidskoor o.l.v. Hermy Wiechers. Voor dit koor worden zangers (mannen en vrouwen) gezocht. Er zal op een zevental opeenvolgende zondagavonden (behalve Pasen) gerepeteerd worden, te beginnen op zondagavond 31 maart.

De repetities vinden plaats in de Ontmoetingskerk, Dunansingel 314. Deze beginnen om 20.00 uur. Opgave kan, tot uiterlijk 17 maart, via de mail: pilgrimage.gouda@gmail.com. De kosten voor de partituur zijn 20 euro. Deze kunnen na opgave betaald worden. We hopen op vele zangers, zodat het op 26 mei een prachtige en speciale Goudse Glazendienst zal worden. Zet deze alvast in de agenda!

De organisatie: ds. Leonie Bos, ds. David van Veen, ds. Kees van den Berg, Joke Baas, Marja Le Mair en Hermy Wiechers