

April 2022



## In dit nummer:

Van de redactie	1
Statushouders Maaltijden, Open Huis	1
Statushouders-vervolg Vrijwilligersavond maart 2022	2
Statushouders-vervolg Taal oefen groepen, Sporten en Fietslessen	3
Goudse Hotelboot	3
1) Crea-middag	4
2) Samen eten	
3) Stadswandeling	5
De Blokkerlocatie	5
Personalia	6
Tot slot	6

### Kerk & Vluchteling Gouda Maatjes Project

Het maatjesproject is gestart in september 2014 vanuit de protestantse diaconie, geïnspireerd door de Bijbelse oproep om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. Maatjes bieden statushouders een luisterend oor, vriendschap en betrokkenheid. Het maatjesproject valt onder Kerk & Vluchteling. Een diaconaal cluster, met vertegenwoordiging uit alle Goudse PKN wijkgemeenten, dat zich Gouda breed inzet voor statushouders.

### Van de redactie

Na de betrekkelijke rust van de afgelopen twee jaar is het nu opeens alle hens aan dek bij het cluster Kerk & Vluchteling. In december kreeg Gouda plotseling een tijdelijk AZC in de vorm van een hotelboot gelegen aan het Gouwekanaal. Vanaf eind december organiseren we diverse activiteiten voor 'de mannen van de boot'. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u daar alles over lezen.

En toen opeens was er ook die oorlog in Oekraïne. Hartverscheurend zijn de beelden en verhalen die tot ons komen. En weer miljoenen mensen op de vlucht; deze keer vooral vrouwen en kinderen. Heel Europa maakt zich op om hen te helpen. Ook Gouda leeft mee en toont zich solidair met Oekraïne. Tijdens een manifestatie voor het Goudse stadhuis op zaterdag 12 maart weerklonk het "Dona nobis pacem" uit meer dan 200 kelen (initiatief van ds D v Veen). Gebedsmomenten "bidden voor vrede" worden georganiseerd in de Sint Joostkapel aan de Hoge Gouwe, iedere vrijdag van 20 -21 uur. En wijkgemeente "de Oostpoort" coördineerde een inzamelingsactie voor o.a. medicijnen, houdbaar voedsel en kleding. Zes volle vrachtauto's konden naar de Oekraïense grens worden gestuurd, van waaruit de distributie van de spullen over het land plaatsvond. Daarnaast heeft het Goudse gemeentebestuur de voormalige Blokkerlocatie aan de Antwerpseweg aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en zijn er diverse Gouwenaren die familie, vrienden of zelfs onbekenden uit Oekraïne een gastvrij onderkomen bieden.

Naast al die nieuwe ontwikkelingen zijn we ook blij dat bestaande activiteiten voor statushouder die al in Gouda wonen eindelijk hervat konden worden. Het is fijn om elkaar nu weer in levende lijve te ontmoeten. Gelukkig konden we de afgelopen tijd via Whatsapp wel met elkaar in contact blijven. Met Kerst mochten we 25 kerstpakketten uitdelen (met dank aan onze trouwe sponsor!) We zagen mooie berichten en foto's langskomen van geslaagde gezinsherenigingen. Of van statushouders die hun tijdelijke verblijfsvergunning konden verruilen voor een definitieve of nog een stap verder: voor een Nederlands paspoort. Laten we met z'n allen nooit vergeten hoe onvoorstelbaar waardevol het is om een Nederlands paspoort te bezitten of te verkrijgen!

### Statushouders

### Maaltijden

De Pauluskerk hervatte de maaltijden voor statushouders in de vorm van een Open Huis, een koffieochtend, waarvoor niet alleen de gebruikelijke groep statushouders, maar ook directe buurtbewoners werden uitgenodigd.

## Statushouders—vervolg

### Open Huis voor buurt en nieuwe Nederlanders,

Op zaterdagochtend 26 maart werden er in de Pauluskerk vlaggen en spandoeken opgehangen: "Koffie met de burens".

We flyerden in de flat, in de straten erachter, op het plein voor de kerk en bij de maaltijdbezoekers van allerlei landen van 2 jaar geleden. Er kwamen enthousiaste reacties aan de deur en we waren dankbaar dat er ook mensen via het oproepje in de huis-aan-huiskrant kwamen. Gidsen lieten de gasten het gebouw zien en vertelden over de activiteiten die we zoal in huis hebben voor jong en oud. In de kerkzaal werd orgel gespeeld en zong ter afwisseling een koortje met gitaar. Al met al waren de bezoekers enthousiast. Van een gemeentelid hoorden we dat het contact met de nieuwe Nederlanders zo leuk was geweest tijdens de workshop djembe! Ze zei: "Het is altijd zo moeilijk wat je zeggen moet, maar door samen dit te doen ontstaat er vanzelf een band". Een andere gast werd enthousiast over de handwerkclub; een jonge man kwam met veel geloofsvragen: "Wat is bidden eigenlijk? Wat trekt de mensen toch dat ze elke week naar deze kerk komen?" Andere nieuwe Nederlanders troffen elkaar daar voor het eerst en lieten zich de cake, die door verschillende gemeentelieden gebracht was, goed smaken. In een ruime hoek waren steeds kinderen aan het knutselen en aan het eind mochten ze daarvan uitdelen! Ook zij en hun ouders (o.a. uit Egypte) waren enthousiast en wilden weer komen. Ze vroegen wanneer er club was zodat de kinderen dan ook konden komen. Al met al is er veel gebeurd die ochtend waar we erg dankbaar voor zijn. We hopen elke maand een 'Koffie met de burens' ochtend te houden. De volgende keer is op 30 april. Meer weten? Vraag het me gerust: [activiteiten@pauluskerkgouda.nl](mailto:activiteiten@pauluskerkgouda.nl)

Corry Eilander namens Saskia Audier.

### Vrijwilligersavond maart 2022

Op maandagavond 14 maart is er in de Ontmoetingskerk een zinvolle en interessante avond gehouden voor de vrijwilligers van de twee taal oefen groepen.

Al een jaar of vijf draaien er twee taal oefen groepen (in Goverwelle en Bloemendaal) waar tweewekelijks wordt geoefend met de Nederlandse taal. Een hele groep van trouwe vrijwilligers zet zich belangeloos in om anderen te helpen Nederlands te oefenen en te praten. Het werd wel eens tijd om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

Hiervoor ontvingen zij rond de kerst een tasje gevuld met kleine cadeautjes, onder andere voor hen gemaakt door Syrische Gouwenaren. Maar ook een avond om hun nog meer te enthousiasmeren en toe te rusten voor hun bijdrage aan de taalavonden werd hen aangeboden.

Op deze avond stonden natuurlijk zelfgebakken lekkernijen klaar en was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

Het grootste gedeelte van de avond werd gevuld door een programma, ons aangeboden door een professional uit het werkveld. Daarin gingen we in gesprek bijvoorbeeld over: wat is er anders bij het leren van een tweede taal, welke factoren beïnvloeden het leren van een tweede taal, heb je als vrijwilliger invloed op de motivatie van de deelnemers.... Deze stellingen werden aangevuld met informatie uit taalonderzoeken die hier ons wat over te zeggen hadden.

We sloten de avond af met napraten en de conclusie dat we nog meer zin hebben om als vrijwilliger hiermee aan de slag te zijn!

Hartelijke groet, Gerard & Anita, Hilde & Aart & Vivian



## Stuuthouders—vervolg

### Taal oefen groepen

Groep Aart (Bloemendaal, de Veste)

Maandagavond 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 20 juni, 4 en 18 juli

Aart Both : email aartboth@online.nl, mob. 06.50936096

Groep Anita (Oosterwei/Goverwelle, Ontmoetingskerk)

Woensdagavond 13 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli

Anita Kooreveaar : email anitakoorevaar@gmail.com – mob. 06.30871895



### Sporten

Sportzaal aan de Groen van Prinsterersingel (van 19-21 uur) op donderdagavond : 7 april, 5 mei, 2 en 16 juni en 30 juni.

Opgave en info : theodehoop@gmail.com.

### Fietslessen

Iedere maandagochtend bij de Ontmoetingskerk van 9- 10 uur.

Opgave en info : kerkenvluchtelingen@gmail.com.

## Goudse Hotelboot

Op 13 december meerde de hotelboot af aan het Gouwekanaal. Tijdens de daarop volgende weken werden 100 asielzoekers, allemaal mannen, uit o.a. Syrië, Jemen, Turkije en Libanon met Goudse stroopwafels verwelkomd. "Gouda is van oudsher een gastvrije stad die zijn verantwoordelijkheid neemt om humanitaire hulp aan te bieden", aldus burgemeester Pieter Verhoeve.

Het stadsbestuur stemde in met een tijdsduur van 2 maanden, die inmiddels is verlengd tot 1 juli 2022. Op 22 maart j.l. werd ook een uitbreiding van het aantal bewoners goedgekeurd van 100 naar 146. Nu zijn alle kamers op de boot bezet.

De gemeente Gouda bood de "opvarenden van de hotelboot" ruimschoots de mogelijkheid taallessen te volgen bij NL training aan de Kattensingel. Daarnaast deed de gemeente een oproep aan Goudse organisaties om bij te dragen aan een wekelijks activiteiten-programma.

Ook Kerk&Vluchteling dacht mee, wat uitmondde in het organiseren van de 3 volgende activiteiten:

- 1) een creatieve middag, later taallessen
- 2) Samen Eten of te wel Meals to Meet
- 3) een stadswandeling



Aankomst

## 1) Crea-middag; later taalles

We hadden mooie plannen bedacht, helaas konden ze vanwege corona niet allemaal direct uitgevoerd worden. Maar wij hadden geluk want onze creatieve activiteiten (tekenen, schilderen en haken) mochten in buurthuis “de Walvis” wel doorgaan.

Na een oproep in de zondagsbrieven hadden we zoveel mooie materialen binnen gekregen dat we direct aan de slag konden. Net voor de jaarwisseling hadden we onze eerste middag; 15 namen op de intekenlijst. Spannend! Toen we ruim op tijd aankwamen bij de Walvis, stonden er al heel wat mannen buiten. Zouden die allemaal voor de creatieve middag gekomen zijn? Dat bleek inderdaad het geval. Met hulp van een Arabisch sprekende gastheer en tolk, een beetje Engels en onze handen en voeten zaten de mannen al snel te tekenen en te schilderen. Eén Syrische jongen dook direct op de tassen met wol en katoen. Al snel liet hij op z'n telefoon zien waar hij de laatste maanden in Syrië z'n brood mee had verdiend: dromenvangers en wandversieringen van textiel. En of wij hem aan wat spullen konden helpen zodat hij daarmee verder kon gaan in Nederland.



Na die eerste middag hebben we inmiddels al heel wat gezellige middagen met ‘onze’ mannen van de boot doorgebracht. Eerst werd er getekend en geknutseld, maar na een paar weken wilden ze eigenlijk vooral oefenen met het Nederlands. En dat doen we dus nu elke week in de Westerkerk: om 15 u zijn ze klaar op school. Dan lopen ze naar de Westerkerk, we drinken snel een kop koffie met iets lekkers erbij en dan snel aan de slag. Het is ontzettend leuk om te zien en horen hoe ze elke week vooruit gaan.

Lijkt het u ook wel wat om taalles te geven aan deze mannen en bent u beschikbaar op donderdagmiddag van 15 – 17 u? Neem gerust contact op met Elly Schotanus ([e\\_schotanus@hotmail.com](mailto:e_schotanus@hotmail.com)) of Anita Koorevaar ([anitakoorevaar@gmail.com](mailto:anitakoorevaar@gmail.com) of tel 06 30871895).

## 2) Samen Eten (Meals to Meet)

Omdat we in coronatijd geen maaltijden voor groepen konden organiseren, is het idee ontstaan om Nederlandse gezinnen te vragen een gast van de boot uit te nodigen om een keer te komen eten. Vanuit verschillende kanten werden mensen aangedragen om dit aan Nederlandse kant te organiseren en via de creatieve groep kwamen we op het spoor van George, een Syriër van de boot die leraar Engels is. We vroegen George of hij mensen wilde benaderen vanuit de boot en of mensen alleen of met z'n tweeën wilden komen. De Nederlandse gezinnen stroomden ondertussen binnen: via de St Jans app waren de eerste aanmeldingen al binnen voordat het organiserend comité bij elkaar gekomen was. In eerste instantie meldden zich 30 gezinnen en 47 vluchtelingen, waarvan veel duo's, zodat we ze precies met de 30 gezinnen konden matchen. In een avond stuurden we alle gezinnen een uitnodiging met telefoonnummer van hun gasten en het verzoek zelf met hen contact op te nemen via whatsapp, in het Nederlands. Onze gedachten daarbij is dat de gasten dan rustig de Nederlandse tekst in hun eigen taal kunnen vertalen. Een behoorlijk groep spreekt Engels, maar lang niet iedereen. Op welke datum mensen zouden gaan eten hebben we aan hen overgelaten. Hier en daar ging het wat moeizaam met het in contact komen, maar verreweg de meeste mensen lukte dat goed. De meeste etentjes zijn inmiddels geweest. Van de eerste 10 ontvingen we enthousiaste reacties. Soms was de vluchteling anders dan de Nederlandse gezinnen van te voren hadden gedacht. Soms ging de communicatie wat moeizaam, sommige gasten zijn inmiddels al diverse keren uitgenodigd, ook om andere activiteiten mee te doen. Twee gasten troffen het in het bijzonder: die zijn een hele dag op stap geweest met een Nederlands echtpaar. We zijn nu aan het kijken wie er contact houden met elkaar en wie opnieuw gekoppeld willen worden en voor wie dit een eenmalige activiteit was. Het zou leuk zijn als er een klik is tussen de mensen en dat dit een start is voor nieuwe vriendschappen. Maar dat hoeft niet. Het zou ook leuk zijn om vluchtelingen die een status hebben en in Gouda wonen, te koppelen aan Nederlandse gezinnen. Zij spreken al veel meer Nederlands, maar komen soms te weinig in contact met Nederlanders om goed de taal te oefenen en zich de Nederlandse cultuur eigen te maken. Kortom: de organisatie staat, en deze kan verbreed worden. Zin om ook een keer te koken en in contact te komen met iemand anders? Laat je verrassen! Stuur een mailtje naar [mealstomeet@gmail.com](mailto:mealstomeet@gmail.com).

### 3) Stadswandeling

Op zaterdagmiddag 29 januari verzamelden we om half 2 voor de hotelboot voor een city-walk. Na een laatste oproep op de boot vertrokken we te voet naar het centrum. De groep bestond uit 11 mannen, Theo Mul en ikzelf onder de vakkundige leiding van Francina de Pater, die de cursus goudologie heeft gevolgd.

De eerste halte was het zwarte beeld, Man met ezel van Joh. Assmann, op de hoek van de Lage Gouwe. Het beeld, voorstellende een magere, pezige man die een ezel draagt op zijn rug (de omgekeerde wereld) zorgde voor veel hilariteit. Langs de Amsterdamse Verlaat trok de groep steeds verder de binnenstad in, langs soms verborgen monumenten, waarbij Francina smeulige anecdotes wist te verhalen.

Eindpunt was ons 15<sup>e</sup> eeuwse stadhuis. Zie bijgaande foto.

De 2<sup>e</sup> wandeling volgde een week later op zaterdag 5 februari. De groep was toen kleiner. Dit keer werd een ander gedeelte van Gouda bezocht, de wijk rondom de museum haven en de sluis naar de Hollandsche IJssel. Tevens werd een bezoek gebracht aan de StJan. Deze grote monumentale kerk met zijn prachtige glazen maakte veel indruk. De wandeling werd afgesloten met een ontvangst in de christelijke gereformeerde kerk aan de Hoge Gouwe, waar we getrakteerd werden op thee, koffie, fris en een heleboel lekkers (zelfs baklava!)

De wandelingen waren een groot succes en werden erg gewaardeerd.

Het is de bedoeling de city-walk nog één of twee keer te herhalen, zeker nu er binnenkort nog 46 mannen op de boot bijkomen.



### De Blokkerlocatie

Terwijl de grote hal beneden nog in gebruik was voor de opslag en het sorteren van alle ingezamelde goederen voor Oekraïne, werden er boven in het gebouw al extra wanden geplaatst. Vele vrijwilligers kwamen schoonmaken, bedden in elkaar zetten en de bedrijfskantine herinrichten. In minder dan een week tijd moest het gebouw omgetoverd worden tot een gastvrij onderkomen voor de eerste vluchtelingen. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de gemeente Gouda nam de coördinatie op zich en vroeg o.a. de Goudse Diaconie om hulp.

Op maandagavond 14 maart was er in de Blokkerlocatie een gebedsbijeenkomst, waar zo'n 70 mensen uit de verschillende Goudse kerken aan deelnamen. Twee dagen later op 16 maart werden de eerste 31 gasten verwelkomd: vermoeide vrouwen en kinderen met kleine koffertjes en volgestouwde buggy's. Misschien wel met de enige spullen die nog zijn overgebleven van hun oude leven in Oekraïne...

Voor elke familie is een eigen ruime kamer beschikbaar. De eerste dagen werd er voor eten gezorgd, maar inmiddels kunnen de mensen zelf koken en wassen. En op dit moment worden de kamers naar behoefte verder ingericht. Er wonen nu 150 vrouwen en kinderen. De huidige focus is deze groep zoveel mogelijk tot rust te laten komen. Ze hebben veel meegemaakt en leven intens mee met hun thuisland.

Om het overweldigende aanbod aan vrijwillige hulp en spullen te stroomlijnen heeft het VIP inmiddels een speciale site geopend (SuperSaas). Via [www.gouda.nl/goudahelpt](http://www.gouda.nl/goudahelpt) kun je op deze site komen en een account aanmaken. Op de site staat een overzicht van geplande werkzaamheden en benodigde artikelen/meubilair en kunt u aangeven of u iets kunt leveren.



## Personalia

De afgelopen maanden is Sandra de Vreede, diaken van "de Veste", lid geworden van het cluster Kerk&Vluchteling. De voorzittershamer verwisselde van eigenaar: Theo Mul nam het voorzitterschap over van Helmich van der Kolk.

Sandra nam de taak van secretaresse op zich.

### Om te lezen:

<https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantsekerk-150256?e=d9d32283e9>

Artikel cluster Kerk&Vluchteling in de Nieuwsbrief van de protestantse kerk

## Tot slot

**Dona nobis pacem, dona nobis pacem (geef Vrede, Heer, geef Vrede)**



Kerk en Vluchteling Gouda  
Voorzitter: Theo Mul 0655566420  
Email: [kerkenvluchtelingen@gmail.com](mailto:kerkenvluchtelingen@gmail.com)  
Coördinatoren Maatjes Project:  
Heike Blok 0619902605  
Anita Koorevaar 0630871895