

Kerkdienst Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag maakt veel los

Als onderdeel van het beleid “Veilige Kerk” is op 1 november 2020 in de Sint-Jans gemeente een morgendienst gehouden rond het thema: seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Open communicatie over dit onderwerp is van groot belang. De leden van de voorbereidingscommissie van deze dienst: Ds. Gerrit Vreugdenhil, Cor van Haften en Annemieke Janssen, vertellen waarom.

door: Marja van Noord



Is het nodig om te werken aan een Veilige kerk voor iedereen?

Cor: “Seksueel misbruik gaat niet om de kerk heen. Slachtoffers zitten ook in de kerk. Er bestaat al formeel PKN-beleid over seksueel misbruik in pastorale relaties (SMPR) Maar dat is onvoldoende.”

Gerrit:” De PKN commissie Veilige Kerk, waarin naast Cor en Annemieke verschillende afgevaardigden van wijkgemeentes deelnamen, heeft advies uitgebracht aan de Algemene Kerkenraad om haar verantwoordelijkheid te nemen en structureel beleid te maken voor een veilige kerk.”

Annemieke: “Buiten formele relaties krijgen mensen te maken met seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in gezinnen, scholen, sportclubs. Daarom vonden wij het als commissie erg belangrijk dat erover gesproken wordt.

Wat is er al gedaan om de kerk veiliger te maken?

Sinds april 2018 wordt: ‘Veilige Kerk’ structureel in het beleid opgenomen. Een belangrijk onderdeel is dat er PKN-breed twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zijn aangesteld waar iedereen met zijn/haar verhaal terecht kan voor een luisterend oor of advies.

Gerrit: “Verder valt te denken aan het opstellen van gedragsregels over omgang met elkaar, het vragen om een verklaring van goed gedrag (VOG), voor wie in de kerk een taak heeft. Belangrijk advies was verder het aandacht geven in de kerkdienst en

prediking aan het thema seksueel misbruik. Vandaar dat we deze morgendienst hebben georganiseerd.”

Waar ging de dienst over en wat kunnen wij ervan leren?

Deze dienst is aangekondigd in het kerkblad en was online te volgen. De vertrouwenspersonen zijn in die dienst voorgesteld en er was een nazorgteam aanwezig. Cor heeft zijn eigen ervaring gedeeld en verteld wat seksueel misbruik met je doet.

De preek ging over Samuel 2: 13 over Amnon en zijn halfzus Tamar, die hij verkracht. En over De brief van Paulus aan de Romeinen hst 8, laatste verzen.

Gerrit: “David, de vader van Tamar en haar broer Absalom worden heel boos over het onrecht dat Tamar is aangedaan, maar doen niets. Niemand komt op voor Tamar! Haar leven is kapot. We kunnen hiervan leren hoe het niet moet.”

Annemieke: “Dat zwijgen en wegstoppen gaat vandaag de dag vaak nog steeds zo. In de dienst hebben we mensen aangemoedigd om te stoppen met zwijgen en hulp te zoeken en iemand in vertrouwen te nemen. Door met elkaar erover te spreken, doorbreek je de eenzaamheid en ontstaat ruimte voor heling. “

Wat waren de reacties:

Cor. Er waren ruim 90 reacties op de dienst maar ik kom nog steeds mensen op straat tegen die erop reageren.”

Gerrit: “Een dergelijke dienst was nog niet eerder gehouden. Hij wordt nog vaak teruggekeken en er wordt over gesproken. Uit de reacties leiden we af dat het heel goed is dat dit is gebeurd”

Annemieke: “De dienst werd ook als erkennend en troostend ervaren voor het onrecht wat mensen hebben meegemaakt. Het is confronterend en emotioneel maar het taboe is doorbroken, het is geen geheim meer.”

Hoe kunnen slachtoffers, daders en gemeenteleden verder?

Cor: “Voor een veilige kerk is lef en durf nodig van alle wijkkerkenraden! Het gaat om bewustwording en preventie: oog en oor hebben voor elkaar, niet weggijken. “

Annemieke: “Kinderen willen we bijbrengen dat grensoverschrijdend gedrag niet goed en niet gewoon is, en dat het belangrijk is om dit aan iemand te vertellen. Daders moedigen wij aan schuld te belijden door het onrecht en de gevolgen te erkennen. Dit brengt naast heling aan het slachtoffer, ook heling voor de persoon zelf.”

Gerrit: “Daarnaast willen we slachtoffers en daders vertellen dat er hoop is. Als het onrecht in het licht van het Evangelie wordt geplaatst er ruimte ontstaat voor heling en vergeving. Niets kan ons scheiden van de Liefde van God, Hij kent onze gebroken harten en Hij weet raad.”

**De morgendienst van 1 november is te beluisteren
via
<https://www.youtube.com/watch?v=ujxISQ5Ybvs>**

**Of beluister de preek op de site van Ds.
Vreugdenhil:
<https://www.gcvreugdenhil.nl/preek/leven-met-een-geheim/>**

**Vertrouwenspersonen PKN Gouda zijn:
Pieter van Boven: 06-17158195
Herma Koopman: 06-17067995**