



Diaconie

Protestantse Kerk Gouda

Samenstelling Diaconale Nieuwsbrief:

Joyce Schoon

E: diaconaalconsulent@pkngouda.nl



Diaconale nieuwsbrief maart 2020

De Heer is mijn licht, mijn behoud (psalm 27)



In deze moeilijke en onzekere tijden, zijn er gelukkig hartverwarmende initiatieven van hoop en van zorg voor elkaar. In deze speciale diaconale nieuwsbrief, vind je een overzicht van Goudse en landelijke initiatieven waar je je bij kunt aansluiten. Namens het College van Diakenen en het Moderamen van de Algemene Kerkenraad brengen we dit graag onder de aandacht. We wensen u, jou en jullie de zegen en nabijheid van onze barmhartige God toe!

Goudse initiatieven



Binnen de wijkkerken

Binnen de wijk-kerken wordt naar elkaar omgezien. Heb je praktische hulp nodig of heb je behoefte aan contact, bel met een diaken of ouderling uit je eigen wijkgemeente, die kan je verder helpen. Ook predikanten zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek. Op onze website vindt je contactgegevens en de linkjes naar alle wijkkerken.

www.protestantsekerkgouda.nl/



Digitale kerkdiensten

Op de zondagen organiseren alle wijkkerken digitale kerkdiensten. Als je wilt, kun je de hele zondag kerkdiensten meemaken van alle wijkkerken 😊

De diensten zijn te beluisteren en/of te zien via de kerkomroep of via video's die op de websites van de wijkkerken te vinden zijn. Zie www.protestantsekerkgouda.nl/ Ook de gezamenlijke Vespers op woensdagavond in de Sint Jan zijn online te volgen via een livestream, zie <https://vespersgouda.nl/>



Heel Gouda belt

Netwerk Samen voor Goud brengt ouderen die gebeld willen worden en mensen die graag willen bellen, bij elkaar. Stuur een mail aan netwerk@samenvoorgoud.nl of kijk op de website

www.samenvoorgoud.nl/heel-gouda-belt Ook kun je boodschappen doen voor een ander: www.samenvoorgoud.nl/boodschappendienst



Burennetwerk Gouda

Voor praktische hulp, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen. Kijk op de website: www.burennetwerkouda.nl of bel naar de helpdesk 0182 – 23 50 82 (alleen in de ochtend bereikbaar)



Facebookgroep CoronaHulpGouda

Vraag en aanbod voor boodschappen, klusjes, apotheek, oppassen etc.
Zoek op Facebook op 'CoronaHulpGouda'



Medicijnen ophalen bij apotheek

Gouds transportbedrijf Dutch XL Transport BV kan medicijnen bezorgen. Alleen voor mensen met een slechte gezondheid of met minderjarige kinderen. Bellen: 06-42312462



Hulp aan bootvluchtelingen

Laten we ook oog hebben voor mensen verder weg. De werelddiakenen voeren actie voor hulp aan bootvluchtelingen die in overvolle vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos en in Noord-Griekenland. Het gaat om medische en psychosociale hulp aan de gestrande vluchtelingen. Meer informatie: <https://bootvluchteling.nl/>



Giften diaconie

Omdat er de komende weken geen fysieke kerkdiensten zijn, loopt de diaconie een aantal collectes mis, terwijl de noden blijven. Er komt een aparte brief met oproep om een extra gift over te maken aan de diaconie.



Wat iedereen kan doen

Als je gezond ben, vergeet niet om naar buiten te gaan, te genieten van de lente, te wandelen, rennen of te fietsen. Gezond eten en slapen is voor iedereen belangrijk. Neem wat tijd om te bidden of te mediteren en de stilte te zoeken. Het helpt om de hoop en het vertrouwen te ervaren dat God ons nabij is. Stuur een kaartje, een appje of een telefoontje aan mensen die alleen thuiszitten. Je kunt een oudere buurman/vrouw aanbieden om wat extra boodschappen voor diegene mee te nemen.

Landelijke initiatieven



www.nietalleen.nl

Een platform van christelijke kerken en organisaties opent op woensdag 18 maart de website www.nietalleen.nl waar aanbod en vraag van initiatieven en hulp te vinden zijn.



18 maart: Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.

De *Dag van Nationaal Gebed* zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl.



Paasgroeten aan gedetineerden

Kaarten met paasgroeten voor gedetineerden kunnen worden ingestuurd tot 24 april. Zodat gevangenen weten dat we ze niet vergeten. U kunt de paasgroetenkaarten sturen naar: *Protestantse Kerk in Nederland, T.a.v. Paasgroetenactie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht*. De kaarten worden gesorteerd en verdeeld over gevangenis in Nederland en in het buitenland. Zie protestantsekerk.nl/paasgroetenactie



Telefonische Hulp Rode Kruis

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn, tel: 070-4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur. www.rodekruis.nl



Landelijke burgerinitiatieven

Vraag en aanbod voor hulp:

www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl

Oppasvraag en aanbod voor werkenden in vitale beroepen

www.alsjijzorgtpasikop.nl

Mantelzorg vragen over Corona www.mantelzorg.nl/artikel/welke-gevolgen-heeft-het-coronavirusvoor-mantelzorgers

Internationale initiatieven

De gemeenschap van Taizé mag geen jongeren meer ontvangen. Hun gebeden worden nu (af en toe) live gestreamd. Deze zijn op Facebook te volgen: <https://www.facebook.com/taize>

Dat gezegend is

*Dat gezegend is deze tijd
van wachten en onzekerheid,
van anders dan anders,
terwijl de lente groeit en bloeit.*

*Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten,
van stil vallen,
laat het ook in ons tot rust komen.*

*Dat juist nu ons huis
nog meer een thuis wordt,
dat we mogen weten dat Gods liefde er
woont, in ons en tussen ons, dichtbij.*

*Dat gezegend zijn deze dagen
in verbondenheid met elkaar,
en met onszelf,
en ten diepste met de Barmhartige*

*Dat wij gezegend mogen zijn,
met de liefde van God,
met de passie van Jezus,
en met de troost van de Heilige geest.
Gezegend op weg naar Pasen.*

