

## **Aanbod activiteiten voor noodopvang vluchtelingen**

Volgende week arriveren de eerste vluchtelingen op de hotelboot. We hebben als diaconie samen met de ICU en ICF, en in overleg met het Diaconaal Platform Gouda, verschillende activiteiten aangeboden. De gemeente Gouda maakt graag van dit aanbod gebruik.

Een greep uit de activiteiten: Zumba-les voor vrouwen door de ICF, stadswandelingen, creatieve dagbesteding in de Westerkerk, en koffieochtenden en taalgroepen in de ICU.

De komende periode worden de activiteiten verder uitgewerkt en voorbereid. Er is nu ook nog veel onduidelijk. Dat betekent dat we gaandeweg onze activiteiten steeds beter kunnen afstemmen op wat er nodig is, en dat we u de komende weken op de hoogte zullen houden van wat er nodig is.

Voor nu hebben we deze concrete oproep:

- Op zaterdagmiddag, tussen 14.00 en 16.00, bieden we een stadswandeling aan, in kleine groepen, incl. rondleiding door de Sint Jan. Heeft u interesse om hierin mee te doen en ook (een keer) een groepje te begeleiden, laat het weten!
- De creatieve activiteiten zullen we gaan organiseren in samenwerking met statushouders die al enige tijd in Gouda wonen. We willen samen gaan tekenen, schilderen en haken. Daarvoor zijn we op zoek naar de volgende spullen: potloden / gum / kleurpotloden / aquarelverf / acrylverf / tekenpapier / aquarelpapier / kwasten / oude rollen behang / schorten of oude overhemden / bollen wol / bollen katoen / haaknaalden, dikte 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 5.0 mm. Heeft u bruikbare spullen, dan kunt u contact opnemen met Elly Schotanus (06 46 61 69 62, voor teken- en schilderspullen) of Anita Korevaar (06 30 87 18 95, voor haakspullen).

Er is ook een groepje mensen uit verschillende kerken bezig met een plan voor een gezamenlijk 'welkom in Gouda-pakket' namens alle kerken. Het idee is dat elke kerk/ wijkgemeente de gelegenheid krijgt om iets aan deze groep aan te bieden. Zo heten wij de vluchtelingen gedurende de komende periode waarin zij in Gouda zullen verblijven welkom. Hierover hoort u binnenkort meer!

Het is hartverwarmend en bemoedigend om te zien hoeveel ideeën en hulpaanbod er nu al binnenkomt, en hoeveel bereidwilligheid er is om deze mensen welkom te heten in Gouda en hen te ondersteunen. Mooi om hierin als kerken van Gouda gezamenlijk op te trekken, en elkaar aan te vullen en te versterken in de dingen die we doen.

Heeft u vragen, wilt u meedenken of meehelpen, of heeft u een goed idee? Laat het weten aan Nelleke de Jong (diaconaal consultant): [nelleke.de.jong@pkngouda.nl](mailto:nelleke.de.jong@pkngouda.nl) / 06 - 86 87 46 64.