

September 2021



In dit nummer:

Van de redactie	1
Nieuws van de coördinatoren	1
Wisseling van de wacht	1
Wisseling van de wacht – vervolg	2
Noorzia uit Afghanistan	2
Taal oefengroep	2
Herstart taal oefengroep Oosterwei/ Goverwelle	3
Fietslessen & maaltijden	3
Sporten	3
Chocoladefabriek	4
JobHulpMaatje	4
Tot slot	4

Kerk & Vluchteling Gouda Maatjes Project

Het maatjesproject is gestart in september 2014 vanuit de protestantse diaconie, geïnspireerd door de Bijbelse oproep om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. Maatjes bieden statushouders een luisterend oor, vriendschap en betrokkenheid. Het maatjesproject valt onder Kerk & Vluchteling. Een diaconaal cluster, met vertegenwoordiging uit alle Goudse PKN wijkgemeenten, dat zich Gouda breed inzet voor statushouders.

Van de redactie

Dit is nummer 6 van onze Nieuwsbrief.

Dit keer aandacht voor een aantal nieuwe leden van het cluster Kerk & Vluchteling. Daarnaast data van een aantal activiteiten, die gelukkig weer opgestart mogen worden.

Van de coördinatoren

Na maanden van beperkingen, gaat nu toch langzaam de wereld weer beetje bij beetje open. De eerste bijeenkomsten van de taal oefengroepen zijn inmiddels geweest. Het sporten is weer gestart en we hopen ook op korte termijn de maaltijden en de fietslessen weer te realiseren.

Het voelt goed om weer “live” contact te kunnen hebben met statushouders. Alhoewel we ook tijdens de achterliggende periode door zijn gegaan met onze ondersteuning, was dat toch vaak telefonisch of via een mail. We hopen dat we op de ingeslagen weg door kunnen gaan.

Wisseling van de wacht

Wisseling van de wacht in ons cluster Kerk & Vluchteling: Nelleke de Jong, onze tweede diaconaal consulente, nam de plaats in van Joyce Schoon, die zich meer op de pioniersplek het Weilandklooster is gaan focussen. Van harte welkom, Nelleke. Gert Guijt is de nieuwe diaken K&V vanuit de Ontmoetingskerk. Welkom Gert.

In de Pauluskerk nam afgelopen zondag Rudy Hallema afscheid als diaken Kerk&Vluchteling en werd hij opgevolgd door Corry Eilander. Wij danken Rudy voor zijn inzet en enthousiasme. Heel veel werk werd verzet met veel anderen om de multiculturele maaltijden tot zo'n groot succes te maken in de Pauluskerk. Fijn dat hij Corry de eerstkomende tijd zal begeleiden. Welkom Corry. Hieronder bliken zij zelf terug en vooruit.

o o o o o o o o

Het was een mooie tijd, waarin we het fenomeen Kerk en Vluchteling, met elkaar, een mooie plaats hebben kunnen geven in Gouda, en voor mij zelf ook in onze wijkgemeente Pauluskerk.

Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger Corry Eilander en verwacht dat zij met hetzelfde enthousiasme, maar ook op haar eigen wijze, het werk samen met u zal voortzetten.

Ik bid u hierbij Gods zegen toe en hoop veel van u te merken. Het gaat u goed.

Rudy Hallema

Diaken Kerk en Vluchteling, wijkgemeente Pauluskerk Gouda

Wisseling van de wacht—vervolg

Een nieuw gezicht

Na een mooie dienst in de Pauluskerk heb ik de taak van Rudy overgenomen, in het besef dat ik in grote schoenen sta. Wat is er veel opgebouwd de laatste 6 jaar! Graag stel ik me even voor: ik heet Corry Eilander, ik studeerde Spaans en Antropologie, werkte 12 jaar samen met mijn man en gezin van 4 kinderen in Peru, gaf Bijbelles op Openbare Scholen in Gouda, gaf Spaanse les op de Driestar en werkte 8 jaar als migrantenwerker in Amerongen. Ik ben dankbaar voor de diverse ervaringen die ik zo kreeg en heb veel zin om mij in te zetten voor alle migranten die op mijn weg komen. In het cluster en bij de kerkenraad kijk ik uit naar een fijne samenwerking om dit samen mogelijk te maken.

Graag tot ziens Corry

Diaken Kerk en Vluchteling Pauluskerk Gouda

Noorzia uit Afghanistan

In oktober 2016 maakten wij bij het maatjesproject – via Stichting Gave – kennis met Noorzia. Een jonge Afghaanse vrouw die Afghanistan en Iran was ontvlucht samen met haar 11jarige dochter.

Ze kende in Gouda heg noch steg en ons werd gevraagd haar op te vangen en wegwijs te maken. We koppelden een maatje aan haar. Communicatie verliep moeizaam met gebaren, briefjes en mobiel.

Nu 5 jaar later publiceerde In de Buurt Gouda (een digitale nieuws-site) in mei j.l. een [artikel*](#) van Noorzia onder de rubriek “Gouwenaren”. Meer dan ooit actueel, in deze periode van de machtsovername in Afghanistan.

Het is het verhaal van een vrouw die een moeilijke weg koos en vrij wilde zijn. Nu probeert ze haar droom te verwezenlijken, een eigen winkel met door haar ontworpen en genaaide kleding. Dat is haar grote passie. Haar eigen site staat al op het web.

Noorzia laat zien hoe een niet-westerse vrouw de vrijheden en mogelijkheden van onze cultuur weet te benutten zonder ontrouw te worden aan haar eigen cultuur. Daarbij wil ze graag een voorbeeld voor andere vrouwen zijn.

En met haar maatje – inmiddels een huisvriendin geworden – heeft ze nog steeds contact !

*artikel met toestemming overgenomen

Taal oefengroepen

Wij zijn er erg blij mee dat onze 2 taalgroepen weer kunnen draaien.

De groep van Aart in “De Veste” was al eerder gestart op maandagavond 7 juni j.l.

De groep van Anita kwam voorheen samen bij haar thuis. Vanaf september op de woensdagavond in de Ontmoetingskerk.

De data voor het najaar 2021 :

Groep Aart (Bloemendaal)

11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 december (alle avonden van 20 – 21.30 uur)

Locatie : De Veste, Ridder van Catsweg 300

Aart Both: email aartboth@online.nl - mob. 06.50936096

Groep Anita (Oosterwei Goverwelle)

6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december (alle avonden van 20 – 21.30 uur)

Locatie : Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314

Anita Koorevaar: email anitakoorevaar@gmail.com - mob. 06.30871895



Herstart oefengroep Oosterwei Goverwelle

Woensdagavond 6 september 2021 was de herstart van de taal oefengroep in de wijk Oosterwei / Goverwelle. Het was wel even wennen: geen handen schudden of knuffelen bij binnenkomst, wel blije gezichten bij het weerzien. Ook de locatie voelde nog wat onwennig. We waren gewend alle deelnemers en medewerkers te ontvangen in ons eigen huis, maar vanaf nu zijn we te gast in de Ontmoetingskerk. Dat maakt allemaal niet uit, het was vooral fijn om na anderhalf jaar weer bij elkaar te zijn!

We hopen een goede herstart te kunnen maken met een mix van deelnemers uit de oude vertrouwde groep van voor corona en nieuwkomers. Van verschillende oud-deelnemers hebben we inmiddels gehoord dat ze geen tijd of energie meer hebben voor de oefenavonden, omdat ze werk hebben gevonden of omdat ze een vakopleiding volgen. We zijn blij met deze positieve berichten.

Sinds het begin van de pandemie zijn er minder nieuwe statushouders gehuisvest in Gouda dan in de jaren ervoor. Desondanks hebben we de afgelopen tijd toch weer nieuwe vluchtelingen mogen begroeten o.a. bij het Maatjesproject. Een aantal van die nieuwkomers was ook direct aanwezig bij de eerste taalavond. We hopen de komende tijd nog meer nieuwe Gouwenaren te ontvangen in de Ontmoetingskerk.



Fietslessen & maaltijden

De fietslessen zijn nog niet opgestart. Arina en Désirée beraden zich nog hoe ze dat t beste weer kunnen oppakken.

Over het hervatten van de maaltijden wordt eveneens nog nagedacht.

Sporten

Geweldig dat ook dit seizoen 2021-22 onze Goudse statushouders weer in de gelegenheid worden gesteld gezamenlijk te sporten met anderen.

Gewoontegetrouw op de donderdagavond van 19 – 21 uur in de Sportzaal aan de Groen van Prinsterersingel 48.

De data : 7 en 21 oktober; 4 en 18 november; 2, 16 en 30 december 2021

13 en 27 januari; 10 en 24 februari; 10 en 24 maart; 7 april; 5 mei; 2, 16 en 30 juni 2022

Zegt het voort ! Er zijn geen kosten.

Je kunt je opgeven bij Theo de Hoop : theodehoop@gmail.com.





Chocoladefabriek

Naast de centrale stadsbibliotheek, Kruij, het Streekarchief en een drukkerswerkplaats, huisvest de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, tegenwoordig ook het Taalhuis en het Ontmoetingscafé. Op de begane grond achter de grote trap bevindt zich Cacao; in deze ruimte vinden alle activiteiten van het Taalhuis plaats, zoals de cursussen, de inloosprekuren op dinsdagmiddag en donderdagavond, en het samen lezen en zingen. Nieuw is de mogelijkheid om als maatje/ taalcoach een plek te reserveren met je "pupil" om er rustig te kunnen oefenen.

Sandy van Echtelt is de coördinator van het Taalhuis.

Voor alle info : www.bibliotheekgouda.nl/taalhuis of mail naar taalhuis@bibliotheekgouda.nl

Het Ontmoetingscafé in de Chocoladefabriek (Steenlandzaal) heeft sinds kort zijn deuren weer wijd open heeft gezet voor een praatje en een kopje koffie ! Iedere vrijdagochtend van 10 - 12 uur. Er is een coronacheck bij binnenkomst (vaccinatie- en identiteitsbewijs) mailadres: ontmoetingscafe@libertum.nl

De activiteiten van het Taalhuis en het Ontmoetingscafé bieden statushouders de mogelijkheid om zich te blijven bekwaamen in de Nederlandse taal en digitale vaardigheden tijdens en na de inburgeringcursus.



Jobhulpmaatje

Op de valreep nog een oproep van JobHulpMaatje voor de gratis cursus "Werken in Nederland?".

De cursus staat gepland voor november en december (7 à 10 avonden) en is speciaal afgestemd op mensen met een migratie-achtergrond. Voor meer informatie : Christel van Herk (coördinator) -- jobhulp@swanenburghshofje.nl

Tot slot

AZC Bij nacht

Niet van mij is dit bed,
Maar voor mij. De lamp
geeft blauw licht, zoals
overall in het kamp.

De nacht is een lijstje
van liefdeloos hout.
De sterren, ze lijken
wel verder, en koud.

Het raam als vanouds
Op een kiertje gezet.
Dan toch weer de zon,
Als een ochtendgebed.



Van Hans Kuyper (uit de bundel 'nieuwe bureu' van DICHTER.)

Maatjes Project Kerk en Vluchteling Gouda
Coördinator: Heike Blok 0619902605
Coördinator: Anita Koorevaar 0630871895
Email: kerkenvluchtelingen@gmail.com