

oktober 2020



In dit nummer:

Van de redactie	1
Nieuws van de coördinatoren	1
Alternatieve activiteiten	2
Alternatieve activiteiten - vervolg	2
Sporten en fietsen	2
Taal oefengroep	2
Taal oefengroep - vervolg	3
Jobhulpmaatje	3
De I.C.F. in coronatijd	3
Jaarlijkse Kinderfilm-dag	4
Kerk & Vluchteling Gouda	4
Tot slot	4

Maatjes Project

Kerk & Vluchteling Gouda

Het maatjesproject is gestart in september 2014 vanuit de protestantse diaconie, geïnspireerd door de Bijbelse oproep om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. Maatjes bieden statushouders een luisterend oor, vriendschap en betrokkenheid.

Van de redactie

Dit is nummer 5 van onze Nieuwsbrief.

In maart 2020 ging ons land een “intellectuele lockdown” in en kwamen ook de door Kerk & Vluchteling georganiseerde activiteiten tot stilstand.

Inmiddels zijn we 7 maanden verder en proberen we de draad weer op te pakken. We kijken terug en heel voorzichtig vooruit, maar helaas blijft alles toch nog heel onzeker.

Nieuws van de coördinatoren

Op het moment dat ik dit schrijf, gaat het helemaal niet goed in Nederland en ook onze stad en regio zijn een hoog risicogebied in de alsmaar voortdurende corona dreiging.

Voor de statushouders in onze stad betekent dit, dat ze veel contact-momenten moeten missen. De taal-scholen verzorgen alleen nog online lessen. Ook de activiteiten van Kerk & Vluchteling staan op een laag pitje; de maaltijden, de fietslessen, het sporten met statushouders en de taal oefengroepen zijn (weer) gestopt. Alleen de taal oefengroep in de Veste en het sporten zijn in de zomer tijdelijk weer opgestart. Meer informatie daarover leest u verderop in de nieuwsbrief.

Juist voor de statushouders is dit extra zwaar, omdat hun netwerk klein is en ze in de meeste gevallen niet terug kunnen vallen op familie.

In een interview dat door een Syrische vluchteling is gehouden in opdracht van Kerk in Actie, werd door een Goudse statushouder gezegd dat mensen van de kerk voor hen als familie voelen. Dat is ook wat we willen zijn en daarom zien we naar hen om, waardoor zij zich gezien en gehoord voelen. Dat laten we niet los, ondanks alle beperkingen vanwege corona.

Heike

Alternatieve activiteiten

Veel impact had en heeft covid 19 op onze doelgroep. Het doet angstige tijden herleven en ervaren hoe het is volkomen op jezelf te zijn aangewezen. De handen werden ineengeslagen en alternatieve acties werden georganiseerd.

Cake-actie

Het “maaltijden”team van de Pauluskerk lanceerde een cake-actie in april. In plaats van de geplande gezamenlijke maaltijd werden er cake-jes gebakken en bezorgd bij de vaste klanten.

Alternatieve activiteiten—vervolg

Because we Carry

In 2015 werd de vrijwilligersorganisatie “Because we Carry” opgestart door 3 Amsterdamse vrouwen die zich op alle mogelijke manieren willen inzetten voor de vluchtelingen in Griekse kampen. In mei organiseerden zij een rugzakjes-actie voor de 8000 kinderen op Lesbos. Riette Zuidam (van de Oostpoort) is al enige tijd bij deze organisatie betrokken. Wij schoven aan bij deze actie en plaatsten een oproep om rugzakjes in te leveren. Het resultaat was een gezellig ogende garagedeur bij Anita thuis. 50 rugzakjes, gevuld met speel- en knutselgoed, konden we zo toevoegen aan de grote stapel bij Riette thuis. Met dank aan Riette en dochter Rachel voor al hun werk !



Rugzakjes-actie K&V

In juni besloten we zelf een rugzakjes-actie op te zetten voor onze statushouders, die we een beetje uit het oog aan het verliezen waren..We konden 68 huishoudens blij maken met een tas gevuld met thee, koffie en een leuk blik stroopwafels. Voor de kids waren er vrolijke gele en oranje rugzakjes en zelfs 14 baby-tasjes ! Tijdens een pakavond werden alle tasjes gevuld en verdeeld over de verschillende wijken, waarna ze door vrijwilligers bij de mensen werden bezorgd. Top om zo met elkaar bezig te zijn. Dank aan het fonds “Dient elkaar met blijdschap” (fonds ter bevordering van contacten christenen/ moslims) en aan de leveranciers voor verleende kortingen of donatie ! En uiteraard alle vrijwilligers !



Perenactie (herfst)

Op onze laatste K&V vergadering, waar het natuurlijk over alle beperkingen ging, kwam ineens het spontane idee naar boven om weer even contact te leggen met onze statushouders.

Zo grappig, al pratend werd de “Perenactie” gevormd!

In de week van 10-17 oktober werden de 64 tasjes, gevuld met peren van “Rechtstreef”, aangevuld met nootjes (gedoneerd) en koekjes (gebakken door vrijwilligers van The Melting Shop) rondgebracht. Ook nog wat flyers erbij over diverse activiteiten.

Een praatje aan de deur, persoonlijke aandacht voor het feit dat we hen niet vergeten zijn!



Het was weer erg leuk om dit met elkaar te doen.

Noot:

Bij **RECHTSTREEF** kun je groente, fruit en zuivel van de ons omringende boeren bestellen en twee maal per week ophalen. Rechtstreef is o.a. gehuisvest aan de Kleiweg no. 90. In datzelfde pand vind je **The Melting Shop (TMS)**, een smeltkroes van ambachten onder één dak, waar duurzaamheid, andere culturen en creativiteit hoog in het vaandel staan. In TMS is ook plaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. statushouders); zij worden betrokken bij de activiteiten van TMS.

Sporten en fietsen

Het sporten is in september weer opgestart, maar toch weer gestopt na de laatste corona voorschriften van 13 oktober j.l.

De fietslessen vonden en vinden nog steeds niet plaats.

Taal oefengroep

Door de “intellectuele” lockdown in het voorjaar stopten de 2 taal oefengroepen.

De Goverwelle groep (bij Gerard en Anita thuis) ligt nog steeds stil. Zij hopen dat een herstart (met spatschermen) mogelijk is in januari 2021 (waarschijnlijk op een andere locatie)

Contact: Anita Koorevaar, email anitakoorevaar@gmail.com – mobiel 06-30871895.

De groep van Aart in Bloemendaal is op maandagavond 13 juli j.l. weer begonnen.

Aart stuurde ons een ingezonden stuk:

“Op maandagavond 13 juli j.l. konden we weer starten met de taal oefenavond. Vervolgens zijn we doorgedaan tot nu, ook in de zomermaanden. We waren zeer aangenaam verrast dat onze deelnemers weer kwamen. Mensen zijn het, die graag willen meedoen in de

Taal oefengroep-vervolg

Goudse samenleving. Dan is Nederlands leren spreken en lezen onmisbaar en niet snel 'genoeg'.

Onze zeer gewaardeerde vrijwilligers waren en zijn ook weer helemaal 'ready to go'!! Toppers zijn het, echt.

We zijn ook blij met onze nieuwe vrijwilliger : Emma. Zij is Francaise en studeert in Nederland. Op afstand maakt zij de werkbladen, daarmee oefent zij ook haar Nederlands. Zij weet hoe het is om nieuw in Nederland te zijn en door haar input kunnen wij de werkbladen nog beter laten aansluiten op de deelnemers. We hebben nu ook een facebookpagina: <https://www.facebook.com/Taal oefenavondgouda>.

Hiermee houden we elkaar op de hoogte. Wij houden ons uiteraard aan de corona-maatregelen van het RIVM. Dat vraagt extra zorgvuldigheid, aandacht en aanpassingen. Maar zo kunnen we weer doen waar wij in geloven : samen trainen in elkaar goed en beter verstaan in het Nederlands".

Hilde en Aart

Helaas is vorige week besloten ook deze activiteit stil te leggen. Zodra de groep weer bij elkaar mag komen, krijgen de deelnemers bericht via de groepsapp of facebook. Het plan is dan wel spatschermen te gaan gebruiken.

Contact: Aart Both, email: aartboth@online.nl – mobiel 06-50936096

Jobhulpmaatje - Swanenburghshofje

Vanuit het Swanenburghshofje gaan we starten met een cursus over hoe het in Nederland werkt op de arbeidsmarkt. Deze cursus is bedoeld voor inwoners van Gouda die in een andere cultuur zijn opgegroeid.

Wat ga je leren?

Je leert jezelf presenteren. Ook leer je wat de regels en gewoonten zijn op de Nederlandse werkvloer: hoe ga je met collega's om, hoe stel je jezelf voor en gedraag je je? Ook maak je kennis met LinkedIn en Social Media.

De cursus start in januari 2021 en heeft 10 bijeenkomsten van 2 uur.

We hopen dat we in januari weer met een groep bij elkaar kunnen komen. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De data en de locatie worden nog bekendgemaakt.

Het doel van de cursus is dat je stappen gaat zetten om straks een leuke baan te vinden die bij je past.

We zijn nog op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die deze JobGroup in de toekomst willen begeleiden.

Wil je mensen begeleiden in de stappen die zij gaan zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt? Heb je kennis van, of interesse in andere culturen? En vind je het leuk en een uitdaging om een groep te begeleiden? Dan nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen.

Het is mogelijk om deze eerste JobGroup in januari mee op te trekken, om te ervaren of dit iets voor je is.

Ellen van Wilpen, coördinator Jobhulpmaatje



Meer informatie? Kijk op www.swanenburghshofje.nl

Aanmelden voor de JobGroup?

Email: jobhulp@swanenburghshofje.nl Tel: 06-21 94 63 79

De I.C.F. (internationale christian fellowship) in corona-tijd

Op 20 september j.l. hield de ICF haar startzondag, niet zoals gebruikelijk in de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel, maar op het plein voor de kerk.

Het werd een mooie openlucht dienst met veel "heimelijke" toehoorders die wel op gepaste afstand bleven staan.

De kids groepen verhuisden naar het park naast het plein. Het was daar erg gezellig; andere kinderen haakten aan. Het was erg heet die zondagmiddag, maar er werden gelukkig flesjes koel water uitgedeeld. Een bijzondere dienst.

Zo maak je van de nood een "deugd" in corona-tijd.





Jaarlijkse Kinderfilmmiddag (Lions club Gouda Hera)

Ieder jaar organiseert Hera (de vrouwelijke tak van de Lionsclub in Gouda) een filmmiddag voor kinderen die bijna nooit naar de film gaan.

Dit jaar namen 9 kinderen (via Kerk&Vluchteling) deel aan deze middag in het Filmhuis op 21 oktober j.l.

Hieronder het verslag van Gerben:

De eerste film ging over een wolf in het bos. Op een dag zag hij een andere wolf. Maar hij dacht dat hij groter was. Maar toen de andere wolf dichterbij kwam, zag hij dat de andere heel klein en blauw was. Toen hij dichtbij was zei de grote wolf dat hij weg moest gaan. Maar hij wou niet weg. Maar van de grote wolf moest hij voor morgen weg. Ik vond het leuk omdat ik de wolven heel leuk vond, en hoe het gespeeld werd.

De tweede film ging over mensen die op het strand waren. Ik vond de bioscoop leuk omdat ik allemaal foto's zag hangen die mooi waren. En de rest was ook mooi gedaan. De zaal vond ik ook mooi want er was een schilderij die ik mooi vond. En de stoelen zaten lekker.



Groeten van Gerben.

Kerk & Vluchteling Gouda "landelijk in beeld"

Bij deze nieuwsbrief sturen wij 2 bijlagen :

- de eerste is een interview dat verscheen in het september-nummer van "DIAKONIA" (magazine van de landelijke PKN) over het maatjesproject
- de tweede bijlage is een verslag van de taaloefengroep Goverwelle (bij Anita en Gerard thuis), dat gepubliceerd werd in de Nieuwsbrief Helpen bij inburgering, samengesteld door Kerk in Actie van de PKN

Tot slot

Laten wij in deze corona-tijd de vluchtelingen niet vergeten die in de Griekse kampen onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven. De winter is in aantocht....

Kerk in Actie organiseert in december een landelijke collecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.



Maatjes Project Kerk en Vluchteling Gouda
 Coördinator: Heike Blok 0619902605
 Coördinator: Anita Koorevaar 0630871895
 Email: kerkenvluchteling@gmail.com